

... 'A WAY OF LIFE'

Sinds 1993 houd ik mij bezig met literaire non-fictie. Als journalist ontmoet ik zo nu en dan mensen die een bijzonder verhaal met zich mee dragen en dat met mij willen delen.

Ontroerende, soms verbijsterende, maar vooral indrukwekkende geschiedenissen over leven en overleven. Verhalen die mij uit mijn comfortzone hebben getrokken.

Met passie en overtuiging geef ik ze door, omdat ze het waard zijn gelezen en (h)erkend te worden! En om alle hypes, trends, stromingen en soorten van geschiedenisvervalsing te overleven.



... KIEZEN & DELEN

De blogs die ik hier publiceer, beschrijven wat mij inspireert en tot schrijven brengt. Of tot poëzie. Het schrijfproces zelf is soms net zo ongemakkelijk, indrukwekkend en gekmakend als het beklimmen van een berg.

Het zit 'm vooral het proces waarin ik verknoopt raakt met woorden en gedachten, vorm en inhoud. Er kruist van alles mijn pad. Het één brengt me op nieuwe ideeën. Het ander blijkt later een doodlopende weg. En dan is er vervolgens nog de weg naar het publiceren van al die werken in boekvorm: dat is een avontuur op zichzelf! Ik vind het (af en toe!) leuk mijn schrijfervaringen met je te delen via blog.

MIJN BOEKENPLANK 'MIJN GETIJDENGEBED'

Het praktisch en compact uitgevoerde boek *Mijn Getijdengebed* - bidden op het ritme van de dag (Royal Jongbloed - Heerenveen (2017)) neemt je mee langs de eeuwenoude getijdengebeden in het voetspoor van de monniken en de Vroege Kerk, toen er nog geen onderscheid was tussen kerken en kerkgenootschappen.

De bijbehorende website www.mijngetijdengebed.nl is gelanceerd met de start van de veertigdagentijd op 5 maart 2014. (Toen nog onder de naam <http://www.persoonlijk-getijdengebed.com>)

Het getijdengebed schept rust en balans in je dagelijks bestaan. Het helpt je om evenwicht te vinden tussen actief zijn in de tijd en af en toe rust te nemen in de schaduw van de Eeuwige.

Elise G. Lengkeek

<https://www.eliselengkeek.nl/>

Elise@zjiraff.nl